

## Introduktion till uppdraget om bildning

Equmenia vill vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Bildning handlar om att få människor att växa. Equmenia har en lång tradition av bildning genom bland annat scout, söndagsskola, ledarutbildningar, samtalsgrupper, konfirmationsläsning och som huvudman för flera folkhögskolor. Equmenias grundarorganisationer var med och startade Studieförbundet Bilda.

Denna bildningssyn knyter an till Equmeniakyrkans fastställda bildningssyn (mars 2016) och ska fungera som vägledning och riktningsgivare för det utbildnings- och bildningsarbete som sker inom Equmenia.

## Utgångspunkter för bildning

Vår utgångspunkt är att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i gemenskap med Gud, andra människor och hela skapelsen. I vårt bildningsarbete kan människan få möjlighet att möta Gud, förstå och känna att hon är sedd och älskad av Gud samt upptäcka de gåvor som Gud har lagt i henne. Gemenskap med andra människor nås i bildningsarbetet genom öppenhet för omvärlden och villighet till dialog och samtal. Genom bildning får människan styrka till att ta ansvar för sitt liv och skapelsen. Bildning nås genom att kunskaper och erfarenheter delas samt genom att lära av Jesus genom Andens ledning. Därför har bildning del i vårt lärjungaskap och del i att människan blir den hon är skapad att vara.

## Syfte med bildning

Genom bildning ges människan makt över sitt eget liv, stärks i sin i tro samt rustas till handling genom att hon bemyndigas, utrustas och utmanas. Genom vårt arbete med bildning får vi också hjälp att höra vår tids rop samt utmanas att möta behoven och forma en ny livsordning där var och en kommer till sin rätt.

## Bildning är en process

Equmenias bildningsarbete är en del i den livslånga bildningsprocess som utvecklar individers och grupper personligheter, förmågor och förhållningssätt. Bildningsprocessen omfattar hela människan och inspirerar till nya upptäckter som vidgar perspektiven och leder till växt och mognad. Denna process innebär lärande genom att se, förstå och analysera. Lärandet är fritt och frivilligt, där lärandets drivkraft börjar i varje enskild människa och växer i gemenskap med andra. I bildningen såväl som tron är relationen till Jesus och andra människor viktig då det i relation ryms delaktighet, berättelser och upplevelser som leder till växande. Genom växa-i-tro-planens fyra ledord – relationer, delaktighet, berättelser, upplevelser – blir bildning också en del i hela kyrkans utveckling.

## Bildningens praktik

För att bildning ska ske bör alla arrangemang, kurser och utbildningar i Equmenia rymma att:

- Vi ger varandra tillit och förtroende
- Vi lyssnar färdigt på varandra
- Det finns rum för olika tolkningar bredvid varandra
- Alla blir sedda
- Alla bemyndigas och utrustas
- Alla får bearbeta och reflektera över det man är med om
- Relationer stärks
- Berättelser delas och öppnar för vidgade perspektiv
- Hela kroppen och alla sinnen inkluderas
- Processen innehåller upptäcka, förstå, handla och mogna
- Vi läser och delar Bibelns och våra berättelser för att vägleda till en personlig tro.